

Wieringermeer

Wat een succesverhalen de laatste tijd rond die datacenters van Google en Microsoft in de Wieringermeer. Geen kritische noten te ontdekken. Of toch? Het is inderdaad goed voor bepaalde partijen als (kleine) agrarische bedrijven besluiten hun grond en bedrijf te verkopen. Meestal omdat het niet langer rendabel is en/of opvolging het om dezelfde reden af laat weten. Ook ik besef dat de huidige maatschappelijke ontwikkeling betekent dat er een verschuiving plaatsvindt in bedrijfsvoering, gebruik van grond en ruimte. Wat ik echter mis in alle verhalen is wat dergelijke ontwikkelingen voor effect hebben op de directe omgeving. De Wieringermeer is een bijzondere plek, met een bijzondere historie.

Als voormalig bewoner van de Wieringermeer gaat het me daarom aan het hart dat er naast betrekkelijk financieel korte termijn rendement geen masterplan is om dit leefgebied met respect voor het cultuurhistorisch erfgoed aantrekkelijk te houden voor de komende generaties. En ondertussen is er geen plek meer in de Wieringermeer waar je kunt ontsnappen aan gezwind oprukkende industrie en windmolens, verpaupert het cultuurhistorisch erfgoed dat tussen de kassen en industrie staat, verdwijnen voorzieningen, trekt de jeugd weg en zijn de banen vooral voor goedkope buitenlandse arbeidskrachten, of mensen uit de Randstad. En van die laatste groep kan ik me, rijdend langs de dorpen en verlaten boerderijen goed voorstellen dat ze liever 's morgens en 's avonds vaststaan voor de Coentunnel dan dat ze verhuizen naar wat voorheen een prachtige, leefbare plek was. Ik hoop nog steeds op meer inzicht van de beleidsmakers, al is het maar om het besef dat dit op de lange termijn ook rendement oplevert, maar dan voor alle partijen.

HANNEKE GALAMA

Alkmaar