

Wieringerwerf, 12 juni 2019

Betreft: beeldvormende raadsbijeenkomst gebiedsplan Wieringermeer 11 juni 2019

Geachte raad,

Mijn naam is \_\_\_\_\_ 53 jaar, geboren en getogen in Wieringerwerf. Ik ben getrouwd met \_\_\_\_\_ agrariër, en woon aan de Schervenweg, precies op de rand van het inmiddels herziene plangebied Agri ++. Op uitnodiging van de gemeente Hollands Kroon woonde ik gisteravond de beeldvormende raadsbijeenkomst gebiedsplan Wieringermeer bij.

Mijn man is de derde generatie op de boerderij, zijn grootouders kwamen in de jaren dertig uit Zuid-Holland naar de toen nog kale polder toe. Het was een hard bestaan, er was immers nog niks. Wieringerwerf bestond uit een aantal barakken en iedereen had een grote tuin om eigen groenten te telen. De achtertuinen van o.a. de Patrijsstraat en de Sternstraat getuigen daar nog van. De onderwaterzetting in april 1945 verwoestte alle boerderijen. Daarna werden eerst stallen voor de koeien en graanschuren gebouwd, de boeren leefden een paar jaar in noodwoningen tot alle boerderijen in 1953 weer op de eerste fundamenten waren opgebouwd. Elke boerderij kreeg een herinneringssteen ingemetseld: 1953 opnieuw ontworsteld.

De Wieringermeer is een agrarisch gebied. Er heerst landhonger. Mede door de exorbitante bedragen die betaald worden voor windmolens wordt de grondprijs fictief omhoog geduwd. Waar 10 jaar geleden nog € 60.000,- voor een hectare grond werd betaald, moet nu minstens € 125.000,- neergelegd worden en deze prijs is stijgende. Boeren kunnen niet meer uitbreiden omdat het financieel niet op te brengen is waardoor opvolging in het geding komt.

Juist nu er een tekort is aan deze vruchtbare Zuiderzeegrond, is daar het gebiedsplan Wieringermeer. Met afschuw heb ik gisteravond naar het anderhalf uur durende wollige betoog van mevrouw \_\_\_\_\_ geluisterd. Zij vertelde met een lach op haar gezicht hoe zij en haar team tot bepaalde conclusies zijn gekomen, onderbouwd met een presentatie vol taalfouten. Ik schrok toen ik hoorde dat er een externe partij was ingehuurd om "de pareltjes" van de polder aan te wijzen. Een buitenstaander bepaalt over onze eigen polder? Waarom is er geen beroep gedaan op de alom aanwezige expertise in de polder? Het Historisch Genootschap bijvoorbeeld, zoals genoemd werd vanuit de zaal. Mevrouw \_\_\_\_\_ vertelde eveneens, immer lachend, dat glastuinbouw ook agrarisch is en dat datacenters voor een economische impuls zorgen en dat het maar een "klein stukje" van de polder betreft.

Waar ik mevrouw \_\_\_\_\_ niet over heb gehoord, is het feit dat dit "kleine stukje" bewoond wordt door 38 boerengezinnen, die al sinds het ontstaan van de polder goed voor hun vruchtbare land zorgen. Van generatie op generatie. Met bloed, zweet en tranen maar vooral met passie en trots. Boer word je niet, dat bèn je! Alles wordt ons met dit plan ontnomen, ons geluk, ons werk, ons leven, ons verleden en onze toekomst. Waar moeten wij naartoe? Er is nergens grond. Wethouder Groot zegt dat we niet weg hoeven. Maar hoe willen ze dan gaan bouwen? En als wij niet weggaan, wonen we straks tussen de lelijke kassen en datacenters in en is onze boerderij onverkoopbaar. Worden we dan gecompenseerd? Of kunnen we ervoor kiezen om te worden uitgekocht? Er wordt immers een fonds opgericht "voor compenserende doeleinden" werd gisteravond verteld. Het lot van de boeren ligt in uw handen en ik vind het vreselijk dat er zo makkelijk over gedacht wordt, dat er bewust niet gesproken wordt over de gevolgen voor deze 38 gezinnen en dat wij er niet vanaf het begin bij betrokken zijn. Alles wordt ons afgenomen, we kunnen nergens heen en onze boerderijen worden onverkoopbaar. U kunt als raad toch niet instemmen met een dergelijk plan als hier geen duidelijke afspraken over gemaakt worden?

Wethouder Meskers sprak mij aan gisteravond. Hij zei dat hij ervoor wil zorgen dat de jeugd in Wieringerwerf blijft omdat het dorp anders vergrijsst. Ik wil ook dat ONZE kinderen een toekomst hebben en de boerderij kunnen overnemen. Maar dat kan door dit plan niet meer, de toekomst van onze kinderen wordt hen hiermee ontnomen. Ook vertelde hij dat Google wel 400 beveiligers nodig had en dat dit goed was voor de werkgelegenheid in het dorp.

Met alle respect; in Wieringerwerf wonen geen 400 beveiligers, die moeten komen uit andere plaatsen, wat betekent dat er nog meer auto's van elders hierheen komen rijden (denk aan de PAS, MER). Deze mensen dragen niet bij aan het verenigingsleven en doen geen boodschappen in het dorp. Dat is geen economische impuls. Bedrijventerrein Robbenplaat is nog lang niet vol gebouwd en staat al jaren half leeg, waarom moet er dan 1500 hectare broodnodige vruchtbare grond worden afgepakt? Als wij straks niet meer ons boerenbedrijf kunnen voortzetten, heeft dat gevolgen voor o.a. de landbouwmechanisatiebedrijven die opeens veel minder klanten hebben, de loonbedrijven die minder land te bewerken hebben. Dat is wederom geen economische impuls. De enige impuls waarvan hier sprake is, is een financiële. Voor de gemeente wel te verstaan.

De jongeren uit het dorp gaan studeren en blijven soms (in eerste instantie) in de stad wonen omdat zij daar een goede baan kunnen vinden. Maar velen van hen keren terug, juist om wat de polder te bieden heeft; vergezichten, horizon, frisse lucht, een gezond buitenleven, ook voor hun kinderen. En vergeet de carnaval en de trekkertrek niet, grote evenementen die door boeren worden georganiseerd en wat voor heel veel jeugd een belangrijke reden is om terug te keren naar hun dorp.

De bouw van nog meer kassen en lelijke hoge omheinde datacenters zal de werkgelegenheid niet doen toenemen voor Wieringerwerf. In tegendeel; het trekt nog meer buitenlandse werknemers aan die in grote lelijke gebouwen verblijven, geen wegenbelasting betalen en niet meedoen met het verenigingsleven. En met de huidige digitale revolutie hebben we straks geen (grote) datacenters meer nodig. Moeten 38 boerengezinnen hiervoor alles wat ze hebben, opgeven?

De boerderij is het pensioen van de boer en deze is straks niks meer waard als u instemt met dit plan.

Om geheel in de stijl van de presentatie van gisteravond te blijven: dit voelt doet niet.

Hartelijke groet,